

Vraag het aan Morya



Heb geduld met mensen

“Je gaat dus bepaalde stappen in je leven zetten waarvan je weet: ‘dit is iets wat belangrijk is en waarmee ik kan en mag bezig zijn, ook samen met anderen.’ Het is echter niet de bedoeling dat je anderen wakker maakt wanneer ze verkiezen te slapen. Heb geduld in dit proces.

Het heeft geen zin mensen te willen bekeren en tot andere ideeën te brengen want de mens moet het zelf kunnen ontdekken. Dit moet op een zachte manier gebeuren, zoals ook jij het ontdekt op je eigen manier.

Het is niet omdat je van iets gehoord hebt dat je het al kan ontdekken. Je kan daar geen datum op plakken. Het kan gaan over een dag, een maand, een jaar, twee jaar of zelfs tien jaar. Dat is niet belangrijk.

Je hoeft je dus niet te haasten en ook anderen niet op te juttten. Denk niet dat je mensen moet duwen en aansporen, dat heeft geen zin.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 12: ‘Wat moet ik doen?’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 391

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


